

DİL DEĞİŞİR, ZAMAN DEĞİŞİR, ZULÜM DEĞİŞMEZ!

“UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR”

Zalimler Allah'ın lanetlediği bir zümredir. Zulümlerini bir din veya bir milliyet adına yaptıklarını iddia etseler dahi onların dini ve milliyeti yoktur.

Onların metodu, hâkim oldukları ve olmak istedikleri alanlardaki insanları kan banyosunda boğduktan sonra, topraklarını, zenginliklerini gasp edip üzerine oturmaktır... Kendi iktidarlarını kurmak ve korumak için, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden katlederler; düzenlerine karşı çıkan kim olursa olsun kanını döker, ocağını söndürür, nesillerini de yok ederler...

Tarih boyunca bu böyle olagelmıştır; dil değişmiş, zaman değişmiş, ama zulüm değişmemiştir.

Her zalim gerçeklerden korkar ve onların üstünü örtmeye çalışır, ama tarih üstünde örtü tutmaz; mutlaka onları gün yüzüne çıkarır.

İşte tarihin en büyük zalimlerinden bazıları ve yaptıkları zulümler:

Cengiz Han: 13. yüzyılda gerçekleştirdiği işgal saldırılarında her dilden 40 milyon kişiyi kıyıma uğrattı.

İngilizlerin Hintli Katliamı: İngilizler, 1769-70, 1876-79 ve 1896-1900 yılları arasındaki 11 yıl içinde Hindistan halkının ürettiği hububatın tümüne el koyarak 27 milyon Hintliyi açlıktan öldürdü.

Köle ticaretinde öldürülenler: 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar toplam 34 milyon 500 bin Afrikalı ve Orta Dođulu köle öldürüldü. Sadece 1452-1807 tarihleri arasında Afrika'dan Amerika'ya Atlantik Okyanusu üzerinden götürülen zenci kölelerden hayatını kaybedenlerin sayısı 16 milyondur.

Romalıların Gladyatör Katliamı: Romalıların M.Ö. 264 yılı ile M.S. 435 yılları arasında birbirleriyle savaşarak öldürdüğü gladyatörlerin sayısı 3 milyon 500 bini aşmaktadır.

Avrupalıların Amerikan Yerlilerini Katli: Başta İspanyollar olmak üzere Avrupalılar Amerika'yı 1492 tarihinde fethettikten sonra 15 milyon Kızılderili'yi öldürdü. 1492 yılında Kristof Kolomb ayak bastığında nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı 22 yıl içerisinde 28 bine inmiştir.

İngilizlerin Aborjin Katliamı: İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında Avustralya'nın yerlisi 750 bin siyah derili aborjini sistematik olarak yok etmiş; geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabilmiştir.

Büyük Zalim Rus Çarı II. Nicholas: Rusya'da 3 milyondan fazla insanın ölümüne doğrudan sebep oldu. Yaptığı katliamlardan dolayı "Kanlı Nicholas" olarak bilinir.

Almanların Namibyalılara Uyguladığı Soykırım: Almanlar 1891 yılında Güney Batı Afrika'da (Namibya) çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmek için

yerel Herero ve Nama halklarını katletmiş, 132 bin yerliden geriye sadece 15 bini sağ kalabilmiştir.

Belçika'nın Kongo ve Ruanda Katliamı: 1. Dünya Savaşı'nın ardından Ruanda'nın yönetimi Belçikalılara verildi. Belçika'nın sömürgesi altındaki Ruanda ve Kongo'da 10 milyondan fazla insan soykırıma uğradı.

Amerikalı ve İngilizlerin Almanlara Uyguladığı Soykırım: 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar ve İngilizler, Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdırdı. Savunmasız insanların sığındığı Dresden kentine intikam amacıyla uygulanan bombardıman sırasında çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 200 bin kişi öldü.

En Kanlı Katil: Çin Diktatörü Mao Zedong: Diktatörlüğü döneminde 100 milyon Çinliyi ve Türk'ü öldürdü.

Alman Diktatör Adolf Hitler: Hitler önderliğindeki Almanlar 1933-45 yılları arasında diğer milletlerden ve etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında, fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattı.

Rus Diktatör Josef Stalin: Nam-ı diğer halkların katili. Önce 10 milyon Ukraynalıyı açlıktan öldürdü. 1930'ların sonuna doğru yaptığı ve paranoyak bir kampanya olan "Büyük Temizlik"te yüz binlerce muhalifini ortadan kaldırdı. Dünya savaşında 25 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Halkları yurtlarından kopararak toptan sürgüne gönderdi.

Japonya'nın 40. Başbakanı General Hideko Tojo: 2. Dünya Savaşı sırasında Çin'de ve Güneydoğu Asya'da soykırım yaparak 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.

Japonya'ya Atom Bombası: ABD'nin Japon şehri Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı 3 metre boyundaki bomba, sadece 8 dakika içerisinde 280 bin kişinin hayatına mal oldu, on binlerce insanı sakat bıraktı.

Kamboçya Diktatörü Pol Pot: 1975'te iktidara geldikten sonra yaptığı temizlikte 2 milyon insanı katletti. Pol Pot İktidardan uzaklaştırıldığı 1979'a kadar Kamboçya nüfusunun yaklaşık 1/5'ini öldürdü.

Kuzey Kore Diktatörü Kim İl-Sung: İktidarda bulunduğu 1966-1994 yılları arasında açlıktan, hastalıktan, bakımsızlıktan kırdığı insanların yanı sıra idamları ve suikastları ile yaklaşık 1,6 milyon Korelinin ölümüne neden oldu.

Fransızların Cezayir Katliamı: Fransızlar 1954-1962 yılları arasında Cezayir'de en az 1 milyon Cezayirliyi katletmiştir.

Iraklı Diktatör Saddam Hüseyin'in Halepçe Katliamı: 1988'de Halepçe'ye zehirli gazla yapılan saldırıda 3200 ila 5000 kişi öldürüldü ve 7000 ila 10000 sivil yaralandı. 1 Mart 2010'da Irak Yüksek Ceza Mahkemesi Halepçe Katliamı'nı soykırım olarak tanıdı.

Sırpların Bosna Katliamı: 1995'te Bosna Savaşı sırasında Sırp Cumhuriyet Ordusu'nun BM tarafından kurtarılmış bölge ilan edilen Srebrenitsa'da gerçekleştirdiği katliamda 8 bin 372 kişi canice katledilmiştir.

Amerikalıların Irak'ta İşlediği Soykırım Suçları: Amerikalılar tarafından 2004'te Felluce'de 1500 sivil sokaklarda öldürülüp çürümeye terk edildi, cesetleri köpekler tarafından yenildi; 250 bin kişi bölgeden sürüldü.

İngiliz Tıp Dergisi Lancet'in yaptığı araştırmaya göre Irak'ta ABD işgali dolayısıyla ölen sivillerin toplam sayısı 655 bine ulaştı.

Yaşlı dünyamız varoluşundan bu yana bunlara benzer daha yüzlerce soykırım ve katliamın şahidi olmuştur.

Tarihte en büyük zulme ve haksızlığa uğrayan halklardan biri de Kafkasyalılardır. Emperyal Rusya'nın işgal girişimlerine karşı devletsiz ve ordusuz olarak, hiçbir dünya devletinin desteğini de yanına almadan 285 yıl direnmişlerdir. Çarlık Rusyası'nın Kuzey Kafkasya'yı işgal maksadıyla 1579 senesinde başlayan saldırıları 21 Mayıs 1864 tarihinde Kafkas halklarının kesin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

Son 100 yılı çok kanlı geçen savaşlar sonrası ülke işgal edilmiş, sağ kalan nüfustan Karadeniz kıyısında oturan Adıge ve Abhazların % 90, diğer halkların da % 5-10 oranındaki kısmı vatanlarından sürülmüştür.

Aylarca sahil kenarlarında bekledikten sonra da elverişsiz vapurlara istiap haddinin çok üzerinde doldurularak önce Osmanlı'nın değişik limanlarına, oradan da hudut boylarına ve iç kısımlardaki iskân bölgelerine gönderilmişlerdir. Sürülenlerin ancak bir kısmı yerleşim mahallerine varabilirken, dörtte biri çıkış noktalarında kurulan kamplardaki uzun bekleme sürelerinde, yolculuk esnasında Karadeniz'in fırtınalı sularında, limanlarda, yollarda, vardıkları yerlerde, salgın hastalıklar, iklim uyumsuzluğu ve diğer sebeplerden kırılıp gitmişlerdir.

1859-1879 yılları arasında 2 milyon kişi anayurtlarından sürülmüş; bunlardan ancak 1,5 milyonu hayatta kalabilmiştir. Bunların da 1 milyonu Anadolu'ya, kalanları da Balkanlar, Suriye, Irak, Ürdün ve Kıbrıs'a yerleştirilmişlerdir.

Bu sürgün sonucu, günümüzde, Rusya sınırları dışında, 6 milyonu Türkiye'de olmak üzere 7 milyon civarında Adıge, Abaza ve Kuzey Kafkasya'nın diğer halklarından insan dünyanın 40 ülkesine dağılmış vaziyette yaşamaktadır.

Sürgün, Çerkeslerin tarihî gelişiminde olumsuz rol oynamış, sosyo-ekonomik, politik, kültürel ve ulusal gelişimlerini onlarca yıl geri bırakmıştır.

Soykırımın açtığı yaraları 153 yıldır kabuk bağlamaksızın kanayan Çerkesler, bir bilge insanın söylediği "Soykırımı unutmayın. Çünkü unutilen soykırım tekrarlanır." sözündeki hikmetin bilincinde bir halk olarak kendilerine yapılan soykırımı hiçbir zaman unutmadı, bundan sonra da unutmayacak.